

43^e Jaargang Nr. 08 september 2014

Blitz

Is een uitgave van de
Plattelands Jongeren Bathmen

Adres

Stef Haarman
Baarhorsterdijk 12A
7437 RH Bathmen
06 13 94 63 59

pjbbathmen@hotmail.com

Bij adreswijziging graag het nieuwe adres doorgeven per e-mail of per post aan onderstaand adres van de penningmeester.

Website: www.pjbbathmen.nl



Bestuur

Voorzitter: Rik Kloosterboer
Oxersteeg 27
7428 MK Oxe
06 48 77 68 24

Secretaris: Stef Haarman
Baarhorsterdijk 12A
7437 RH Bathmen
06 13 94 63 59

Penningmeester: Jesse Jonker
Koekendijk 25
7437 CJ Bathmen
06 14 17 62 06

Plattelands Jongeren Bathmen
Openingsavond 2014
10 oktober 2014

Roy Donders

HausePakkenParty

Aanvang: 21:00 uur
Kosten: € 15,00 p.p. All-in !
Locatie: Hemeltjesweg 4 Lettele

Geef je op via: pjbbathmen@hotmail.com

DRESSCODE:

PROUD TO BE FOUT !

www.pjbbathmen.nl



Advertentiepagina invoegen

HELP

Vele handen gevraagd!!!

HELP

Binnenkort staat het grootste evenement van de PJB weer op het programma, namelijk de PJB boeldag! Deze boeldag wordt ieder jaar door zo'n 2500 mensen bezocht. Om al deze mensen weer wat te verkopen hebben we vele handen nodig. Voor zowel het ophalen, het klaarzetten van de spullen en het verkopen. Vorig jaar hadden we hier zo'n 130! paar handen voor en wij hopen dat we daar ook dit jaar weer op kunnen rekenen.

Dus heb je tijd over of heb je geen zin om thuis te zitten, geef je dan op voor:

- Donderdagavond 16 oktober leeghalen van de opslag bij Wiltink en Beldman.
- Vrijdagavond 17 oktober in de manege om de volle wagens weer leeg te pakken.
- Zaterdag 18 oktober 2014 grote inzameling van alle spullen in Bathmen.
- Tussen het ophalen en de boeldag is er avonds en overdag erg veel werk te doen in de manege .
- Zaterdag 25 oktober, de grote verkoop.
- De maandag na de grote verkoop moet de manege weer leeg gehaald worden. Ook is hier de hulp van iedereen welkom.

Wij kunnen alle hulp gedurende dit evenement gebruiken, dus leden, aspiranten en donateurs laat ons niet in de kou staan. En laat ook de 42^e PJB boeldag weer een succes worden!!

Geef je zo gauw mogelijk op bij onderstaande personen:

Gerrit Beldman (tel 06-47359355)

Tonnie Verwoerd (tel 06-27364381)

Of bij de andere bestuursleden van de Boeldagcommissie (Geert van Schooten, Jantina Oplaat, Coen Stegeman, Yvonne Wechstapel, Jesse Jonker, Marijn van Swigchem en Dirk Veldwachter).

MAATSCHAPPELIJKE STAGE

Leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs moeten een maatschappelijk stage verrichten. Zit jij op o.a. de Waerdenborch in Holten en moet je maatschappelijke stage-uren invullen, of ken jij iemand die dit moet? Dit kan bij de P.J.B.

Boeldag ! Je kunt alle uren die je helpt van 16 oktober t/m 27 oktober hiervoor gebruiken.

Als je dit wilt kun je contact op nemen met:

Jantina Oplaat 06-10709130, NA 18.00 uur



WIE KRIJGT DEEL VAN DE OPBRENGST P.J.B. BOELDAG 2014?

De PJB Boeldagcommissie heeft vastgesteld welke verenigingen/instellingen dit jaar zullen gaan meedelen in de opbrengst van de 42^e P.J.B. Boeldag Bathmen.

De gelukkigen zijn o.a.

SIVO, Cultuurhuus Braakhekke, St.Toekomst Muziek, Scouting James Lovell, Stichting Zwembad Looërmark, Zonnebloem afd.Bathmen, Manege Ruiterkamp, ABS Voetbalkamp, Veegteam Rythmeen en PJB Bathmen.

De 42e P.J.B.Boeldag wordt dit jaar gehouden op zaterdag 25 oktober 2014.

Als men spullen eerder kwijt wil (bijv.bij verhuizing) kan contact worden opgenomen met Tonnie Verwoerd (tel. 06-27364381) of met Gerrit Beldman (06-47359355) Zowel grote als kleine nog bruikbare artikelen worden door de P.J.B. graag bij u opgehaald.

Aspirantenactiviteit P.J.B /J.A.L Walibi

Woensdag 13 augustus was het zover. De P.J.B. in samenwerking met de J.A.L organiseerden aspirantenactiviteit Walibi. Om 09.00uur zijn we vertrokken met 48 (!) aspiranten en 11 begeleiders richting Walibi.



Hieronder een stukje van: Jasper de Winter, Harm Kleinen Traast, Melvin Markvoort

Wij zijn dit jaar met de P.J.B naar Walibi World geweest. Wij zijn met 48 aspiranten en 11 begeleiders geweest. We verzamelden bij café Braakhekke. Eenmaal in Walibi konden we ons zelf in groepjes opsplitsen en doen wat we wouden.

Eerst zijn wij in een achtbaan geweest die in een keer werd afgeschoten. We moesten daar driekwartier wachten in de rij. Daarna zijn we in de sloomste attractie van het park geweest: 'van die autootjes '. Toen zijn we in de goliath geweest, dat is een attractie waar je bij steil naar beneden gaat wel 3 of 4 keer. Nadat we deze attractie hadden overleefd hebben we wat gegeten. De wachrijen waren overal heel lang dus moesten we overal zowat driekwartier wachten. Daarna zijn we in het spookhuis geweest, in het spookhuis moet je op banken gaan zitten en ondertussen

word er een verhaal voorgelezen ,tijdens het het verhaal lijkt het net dat de banken over de kop gaan , maar dat was niet zo. Het was al snel bijna 18.00 uur dus naar de ingang om terug te gaan naar Bathmen. Iedereen stapte weer in de auto's waar ze de heen weg ook in zaten. Toen waren we weer bij café Braakhekke in Bathmen.

En Toen kon iedereen naar huis. Rond 19.00uur waren we weer in Bathmen. Het was een geslaagde dag en het weer zat gelukkig ook erg mee.

Bedankt



Ook de begeleiding kon zich prima vermaken.

De aspirantencommissie wilt graag de aspiranten bedanken voor de goede opkomst en de vele begeleiders voor het autorijden.

In de pen september 2014

Mijn naam is Dinie Jansen- Oplaat. Ik ben geboren op Loo 63a. Nu Oude Holterdijk 8. Ik woon nu in Doesburg. Mijn beroep is Slager en ik ben 53 jaar.

Ik mag de pen overnemen van Gerrit Bos uit Nieuw Zeeland. Zijn vraag om mee te beginnen was: Waarom blijft iemand in contact met Bathmen en komt zij daar altijd graag terug. Mijn antwoord is: Doordat Henk en ik geen kinderen hebben, vonden we het erg belangrijk dat we naast ons werk, andere dingen doen waardoor we andere mensen leren kennen en dat je ontspanning geeft. En dat we dat graag doen in Bathmen is omdat je dan vrij bent. Het is buiten je werk. En de afstand? Een ander rijdt elke morgen naar zijn werk en komt 's avonds weer thuis en wij hebben het werk thuis. Om bij het begin te beginnen. In 1978 ben ik bij de jeugdsoos de Foekepot belandt. Dat was 1x in de maand een bijeenkomst in de Kerkmars. Een houten gebouwtje wat aan de Looweg stond. Daar werd kleinschalig wat georganiseerd bv rollenspielen, of een fakir die een demonstratie gaf etc. Als gevolg hiervan heeft Jet Scholthof mij gevraagd om in het PJGO bestuur te gaan zitten. Ik weet nog dat ze het vroeg toen ik aan het werk was bij slagerij Linker. Ik hoefde er niet over na te denken en heb direct ja gezegd. In 1980 kwam ik in het bestuur. De PJGO heeft mij het beste in mijn leven gebracht. Ik kwam gelijk in het bestuur met Bertus Kleinentraast en Henk Jansen. Henk Jansen die ik toen nog niet kende en waarmee ik, toen we in april 1984 uit het bestuur gingen, naar Doesburg ben gegaan. Op 2 mei 1984 hebben we onze slagerij geopend onder de naam De Worstepinne.

De PJGO tijd. Vanuit het bestuur werd veel georganiseerd. Zo gingen we in die tijd een cabaretgroepje opzetten. Er waren regionale wedstrijden in kringverband, provinciale wedstrijden en landelijke. Je kreeg een thema jaarlijks en daar maakten we dan een programma van met liedjes en sketchjes en probeerden zo origineel mogelijk iets te maken. Op de wedstrijden werd je dan beoordeeld en zo zijn we overal geweest om te spelen. 1x hebben we landelijk gewonnen. Dat was bij de Haverkamp in Markelo en vorige week toen ik in Markelo was en daar een soort van carrousel heb bijgewoond en bij de Haverkamp binnenkwam gingen mijn gedachten direct terug naar die legendarische avond. Ik zag mezelf nog staan op het toneel op de zelfde plek als toen.

Ik weet nog dat we er met een busje naar toe gingen en dat we zeiden "Aw 't noe nit doot , dan doow 't nooit"! En we deden het, we wonnen. Daarna was het groot feest en we waren volledig van God los. Ook werd er in die tijd 1x in de maand vanuit het bestuur iets georganiseerd wat leerzaam of vormend was. Zo zijn we o.a. naar Eurengo in Almelo geweest, en kwamen er sprekers of hadden we een volksdansgroep uitgenodigd. Toen de revuegroep zelfstandig verder ging is er bij de PJGO de toneelavond in het leven geroepen. Vanaf het begin heb ik meegespeeld onder leiding van Arie Hofstede. Het 1^e stuk was een 2-acter en heette de Stoptrein. Arie heeft 12 jaar de voorstellingen geregisseerd en al die tijd heb ik of gespeeld of gesouffleerd. Ik weet nog dat Arie me vroeg het stokje over te nemen, dat was een momentje op het toneel net voor dat we aan een voorstelling begonnen. Op dat moment was ik al in Loo actief met de revue en eerst heb ik even gedacht: wordt dat niet wat veel, maar de PJGO voorstelling is altijd in het voorjaar en Loo revue is in juni. Moet kunnen. Gedurende de jaren die volgden ontwikkel je jezelf als regisseur en heb ik steeds geprobeerd om het beste te doen voor de voorstelling, of originele dingen te verzinnen, qua verhaal of de plek waar het zich afspeelt , of de personages. Bij de PJGO kiezen we niet perse voor een stuk met dramatische inhoud, we zijn jong en houden van iets aparts. In al die jaren heb ik veel mensen leren kennen wat boeiend is en leerzaam. In het begin van zo'n proces start ik vaak met uiteenzetting hoe ik te werk ga en als er nieuwe mensen bij zijn, vertel ik ook dat ik zeg waar het op staat voor wat betreft het *spelen* en dat dat nooit individueel opgevat moet worden maar in het belang van de groep en de voorstelling. In mijn beleving moet het repetitieproces naast nuttig ook plezierig zijn. Aan de andere kant: als er alleen plezier is en er komt geen resultaat dan wordt het plezier ook minder.

De PJGO tijd was voor mij een zeer leerzame tijd. We leerden te vergaderen, te organiseren, afspraken nakomen, structuren aanbrengen en we gingen overal naar toe in de omgeving: kringavonden, provinciale avonden etc. Ik had het voor geen goud willen missen. Bij PJGO mensen zie je dat ze later ook altijd weer in allerlei besturen zitten en houden van zich inzetten voor de maatschappij.

(Voor het vervolg zie pagina 11)

Advertentiepagina invoegen

(vervolg pagina 9)

En de cursus spreken in het openbaar waar Gerrit Bos aan refereerde heeft me inderdaad de vrijheid gebracht om makkelijker te spreken voor een groep. Ik was zeer verrast en vereerd toen Henk, Fons en ik tot erelid van de P.J.B. zijn benoemd. Daarvoor nogmaals dank!

Ik wil graag de pen doorgeven aan Fons Smit die even na ons in het bestuur is gekomen en die samen met mij actief is geweest in de allereerste cabaretgroep. Het thema was "wij zijn jong en we willen...". Laten we als koe niet vergeten dat we ook kalf zijn geweest.

Nou Fons we zijn nu middelbaar en we willen.....

Dinie

=====



Naar enig sleutelwerk is de nieuwe website gelanceerd van je P.J.B. Een nieuwe site die is mee gegaan met zijn tijd en wat overzichtelijker is.

Er is een nieuwe hoofd pagina waar je snel en makkelijk kan zien wat er te doen is en wat het laatste nieuws is.



Overigens is de site nog niet helemaal af. Hier en daar missen nog wat dingen. Heeft u nog iets wat op de site kan laat het dan weten via

pjbbathmen@hotmail.com. Neem dus eens een kijkje op de nieuwe site: www.pjbbathmen.nl

Activiteitenoverzicht P.J.B. 2014

10	oktober	Openingsavond
13	oktober	Kopijdatum
18	oktober	Inzameling boeldag
25	oktober	Boeldag
10	oktober	kopijdatum
12	december	stamppotavond
9	januari	nieuwjaarsreceptie

Volgende kopijdatum:
Aanleveradres:

Maandag 13 oktober
pjbbathmen@hotmail.com



Ook goed voor uw kaartjes, posters, flyers,
clubbladen, grootformaat kleur,
bouwtekeningen, visitekaartjes, boekjes enz.

BREMENWEG 17B | 0570 606354 | INFO@PCSD.NL | WWW.PCSD.NL

